



Old Sillevold

heemkundige vereniging

voorjaar 2000

Bestuur:

Eric Kunst: Voorzitter
André Tangelder: Secretaris
Ben Harbers: Penningmeester
Anja Arendsen
Bernard Dorrestijn
Marlies van der Kemp
Theo Koolenbrander
Pieter Muijsers

Secretariaat:

André Tangelder
Prins Willem Alexanderstraat 5
7064 GH Silvolde
tel / fax: 0315-32 75 90
email: a.tangelder@hccnet.nl

Penningmeester:

Ben Harbers
Thorbeckestraat 11
7064 HC Silvolde
bankrekening: 3591.84.375 Rabobank Silvolde
Girorekening: 7623162
t.n.v. Penningmeester Old Sillevold

Leden redactie:

G. Beekema, B. Dorrestijn, B. Harbers, E. Kunst,
H. Starink, W. Veenhuizen.

Lidmaatschap: contributie bedraagt *f* 25,- per jaar
losse nummers verenigingsblad *f* 5,- per stuk

INTERNET: <http://home.hccnet.nl/a.tangelder/>

Jaargang 3, nummer 4

VOORWOORD

Waar leven is, is verandering. Zo zijn we het voorwoord in de vorige editie van ons verenigingsblad begonnen, en nu een half jaar later is deze openingszin nog heel aktueel want de redactie heeft in overleg met het bestuur besloten om het contactorgaan dit jaar, in plaats van één keer, zowel in het voorjaar alsook in het najaar uit te laten komen. Met de ons door Ondernemend Silvolde geboden mogelijkheid om de heemkundige vereniging in haar blad " Silvolde in Beweging" 4 keer per jaar onder de aandacht van een groot lezerspubliek te brengen, was voor ons de noodzaak minder aanwezig dit ook nog eens via het verenigingsblad te doen, en zodoende is besloten het verenigingsblad in de toekomst alleen nog, exclusief, onder de leden te verspreiden.

Voor de hoge kosten en de vele energie die de huis-aan-huis distributie met zich mee bracht, kunnen we nu de leden dat extra najaars-nummer aanbieden.

Twee edities per jaar wil natuurlijk ook zeggen meer kopij, en al vallen wij misschien in herhaling, kijk eens bij de voorjaarsschoonmaak of u oude foto's, brieven, aktes, boeken, tijdschriften e.d. tegenkomt, informeer ons hierover, gooi niets weg, wij bewaren het graag voor u of maken er kopieën van indien u het nog niet wilt afstaan.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze editie.

De redactie

Gevraagd:

Kopij voor een volgend nummer.
Ook stukjes van een pagina zijn welkom.
Zenden naar het secretariaat

Muziekvereniging " St. Radboud"

door: Harry Starink.

Een plaats als Silvolde mag zich gelukkig prijzen de beschikking te hebben over meerdere muziekverenigingen. Naast "Excelsior" en de schutterij "Willem Tell" is "St. Radboud" onder de bezielende leiding van een energiek bestuur met Tonny Geerts als voorzitter uitgegroeid tot een corps met over de 100 muzikanten. Een muziekvereniging om trots op te zijn.

Het is echter niet altijd zo voorspoedig gegaan, het voortbestaan van St. Radboud heeft vaak aan een zijden draadje gehangen. Helaas is er over de eerste 15 jaar van haar bestaan niet zoveel bekend maar volgens aantekeningen in het oudst aanwezige notulenboek moet de vereniging opgericht zijn in maart 1922, ontstaan uit een propagandacclub, waarin o.a. zitting hadden de heren J. Konink, J. Veenhuizen en Arn. Pierik. De eerste dirigent was Frits Löwenthal en als adviseur, reparateur en leverancier van instrumenten trad een zekere Louis Jansen op.

Met inferieure instrumenten, die overgenomen waren van een muziekvereniging die reeds lang ter ziele was gegaan, werden direct al prijzen behaald, en het eerste bestuur dat bestond uit personen met nu nog bekende Silvolde namen zoals: Arie v/d Kemp voorzitter, Fr. Oostendorp secretaris, W. Gries penningmeester, J. Pelgrim en G. Rademaker. St. Radboud meldt zich na enkele jaren al aan voor het lidmaatschap van de Ned. Federatie van Muziekverenigingen. In gesprekken over vroeger komen wel steeds dezelfde namen naar voren, een naam als Piet Gorter op de grote trom of Bertus Schwartz als tamboer en Johan Pelgrim met de grote bashoorn. Wat opvalt is dat bij St. Radboud altijd families domineerden. Was dat in de beginjaren de familie Gries met als leden: Willem, Bernard, Thee en Jan, werd deze dominantie later overgenomen door de familie Schreur met Jan, Marinus, Thee, Giek en Wim als duidelijk aanwezige muzikanten. In 1924 nam men voor het eerst deel aan een concours in Arnhem alwaar de 3e prijs behaald werd in de afdeling 4 en nog geen 2 jaar later promoveerde het corps naar de 3e afdeling door in Eibergen op een concours de eerste prijs in de wacht te slepen. Promotie naar de 2e afdeling vond plaats op een concours in 1927 te Ulft waarna verblijf in de tweede afdeling geconsolideerd werd tot en met 1934 waar men in Zevenaar nog een 2e prijs in die afdeling wist te behalen.



1936 was een rampjaar, er was geen geld en geen animo meer alsook werden er geen repetities meer gehouden. Silvolde vond dat jammer en na overleg werd door de heren H. Kunst en Fr. Heyming besloten voor 14 september 1936 een vergadering uit te schrijven met als onderwerp "Bespreking muziekvereniging". Naast deze twee heren waren verder aanwezig: J. Bongers, B. Oostendorp, Th. en H. Jaartsveld, G. Pierik, A. Bieleveldt, G., J., en H. ten Have, J. Gerritsen, J. Veenhuizen, M. en W. Borggreven, B. Welling, G. Jansen, J. Miedema, E. Kolks en G. van Wezel. Er werd de algemene wens uitgesproken om een aktie voor heroprichting en via een fancy fair werden gelden bijeengebracht zodat Frits Löwenthal de dirigerestok weer ter hand kon nemen.

Tijdens de oorlog heeft St. Radboud 5 jaar stil gelegen maar in 1946 werd nog steeds onder leiding van dezelfde dirigent een 1e prijs behaald in Didam met als gevolg promotie naar de 1e afdeling. Voorjaar 1948 werd in Laag Soeren een 2e prijs behaald met 96 punten en aangemoedigd door dit succes werd er 6 weken flink

gerepeteerd zodat op een concours te Doetinchem gepromoveerd kon worden naar de afdeling uitmuntendheid. Handhaving bleek muzikaal echter moeilijk en na een kritisch juryverslag op een concours in Borculo werd door de corpsleden en het bestuur met de heer Löwenthal gesproken over zijn inmiddels al 27 jaar durende dirigentschap. Frits Löwenthal nam ontslag, werd met algemene stemmen tot erelid benoemd en de heer Rouwenhorst uit Zutphen volgde hem als dirigent op welke functie hij bekleedde tot 1951. Op wens van het corps werd het bestuur van St. Radboud in 1951 uit de actieve leden gevormd, echter zonder succes want uit het jaarverslag 1951-52 blijkt dat het repetitiebezoek sterk achteruit ging, van een deelname aan een concours dus geen sprake kon zijn, en een mineurstemming alom aanwezig was. De heer H. Kunst heeft toen eind 1952 de knoop weer eens doorgehakt en na overleg met het bestuur ook weer bestuursleden, als aanvulling, van buiten het corps gevraagd. Aan het belang voor Silvolde van een goed functionerende muziekvereniging werd gehoor gegeven want zonder ruggespraak gaven Antoon Knikkink, Th, Gerritsen, Stef van der Kemp en Harry Starink hetzelfde antwoord; "Als zij het doen, dan doe ik het ook". De nieuwe voorzitter de heer Knikkink vormde samen met de heer Gerritsen het presidium. Om de repetities wat aantrekkelijker te maken werd besloten een uitvoering te geven met balavond voor ereleden, donateurs, begunstigers en leden. Dat de heer Rouwenhorst dirigent geweest was van een militaire kapel en zodoende meer verstand had van marsmuziek dan inzicht in concertstukken bleek uit het zeer kritische verslag van een concours in 1953 alwaar dan ook slechts de 3e prijs werd behaald. De dirigent werd vervolgens bedankt en opgevolgd door de heer E.J. Donderwinkel uit Leuvenheim. Het jaar 1953 werd afgesloten met een nadelig saldo van f 153,00 en men besloot in 1954 verschillende akties te houden om de kas te spekken. Een voetbalwedstrijd, een loterij, een schietconcourse, een biljartwedstrijd en een fancy fair brachten totaal f 2300,00 op waarmee niet alleen het tekort kon worden weggewerkt maar ook 2 nieuwe pistons en 3 nieuwe bugels konden worden aangeschaft. Ook werd er in 1954 een blokfluitclub opgericht waaraan 30 jongens deelnamen. Wegens het overlijden van pastoor Ahsmann, die beschermheer van de muziekvereniging was, werd op 9 juli 1954 de heer H. Kunst tot beschermheer benoemd. Wegens benoeming als vaste muziekleraar, vertrok de heer Donderwinkel eind 1954 als dirigent; een groot verlies. De vakature werd ingevuld door de

heer Besseling uit Dieren welke deze functie, niet geheel kritiekloos, bekleedde tot 1957 toen er een dirigentenwissel plaatsvond en de heer Donderwinkel weer beschikbaar was en terugkeerde bij St. Radboud. Op een concours in Colmschate werd in 1955 een 1e prijs behaald met 108 punten. St. Radboud was toe aan nieuwe instrumenten, vervanging en uitbreiding, en door de opbrengst van een bliksemloterij alsook een voordelig kassaldo en een afgesloten lening van

f 2500,00 bij de Rabobank konden in 1955/56 maar liefst 10 nieuwe instrumenten aangeschaft worden. In april 1957 werd op gepaste wijze het 35-jarig bestaan herdacht en eind augustus werd op sportpark "de Munsterman" een muziekconcours georganiseerd. Iets wat St. Radboud helaas altijd heeft tegen gezeten is het weer, zo ook toen, het regende, net iets teveel zodat de publieke belangstelling tegenviel, en net iets te weinig om een beroep te kunnen doen op de afgesloten regenverzekering.

In 1958 werd samen met het Ettens Mannenkoor een uitvoering gegeven wat een groot succes werd mede door het optreden van de jonge blokfluitclub onder leiding van de heer Koolenbrander. Voor de technische bekwaamheid werden vervolgens enkele leden ingeschakeld bij de leerlingenopleiding. Dankzij de activiteiten van een commissie en geldelijke steun van veel Silvoldenaren konden in 1961 uniformen aan het corps overgedragen worden. Tevens werd gestart met een instrumentenfonds om de toen nog fanfare om te zetten in een harmonie waarvoor nieuwe instrumenten noodzakelijk waren. Ook werd de bestuurlijke structuur veranderd en werd er weer een dagelijks bestuur gevormd uit de corpsleden met de oude, niet onder corpsleden vallende, bestuursleden als een soort raad van toezicht.

Voorzitter werd de heer Th. Geerts die echter al snel opgevolgd werd door de heer Gregoor, J. Striekwold werd secretaris en de heer J. Wiegers penningmeester. Verdere bestuursleden waren de heer G. Rademaker en Th. Schreur.

(Wordt vervolgd)

Het heden en het verleden

Drie jaar bestaat de heemkundige vereniging "Old Sillevold". Een nog jonge vereniging met een oud verleden want als plaats heeft Silvolde al een ruim 800-jarige geschiedenis. Ons prachtige Silvolde waar, helaas, al zoveel verloren is gegaan. Het verdient dat wij zorgzaam omgaan met al datgene uit het verleden dat voor ons historische waarde heeft. We moeten als heemkundige vereniging waakzaam blijven, en hebben een inspanningsverplichting voor behoud. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat veel Silvoldenaren ook die mening zijn toegedaan en we hebben het ledental in die drie jaar ook zien groeien naar 85 leden. Jan Jaartsveld, die als oprichter en drijvende kracht samen met het bestuur een levende vereniging heeft achtergelaten, overhandigde mij de voorzittershamer op 21 februari.

Aan mij nu de taak om samen met het enthousiaste bestuur de vereniging verder uit te bouwen, geen gemakkelijke opgave, en alleen kunnen we dat ook niet, wij hebben daarbij uw hulp en steun hard nodig. Er is veel werk te doen, werk dat al lang had moeten gebeuren, zoals o.a. het conserveren en archiveren van in Silvolde aanwezig beeld- en geluidsmateriaal, de tijd dringt.

Publikaties en presentaties zijn noodzakelijk om de Silvoldenaar te betrekken, bewust en enthousiast te maken voor de nog in Silvolde aanwezige historische waarden, het moet het ledental verhogen, wat ons dan weer een beter financieel draagvlak geeft waardoor wij volgende generaties meer kunnen nalaten. Silvolde, plaats van "Cultuur en Onderwijs", het kan en mag, vanuit Varsseveld, niet alleen een loze kreet zijn. Het in stand houden van cultuurhistorische waarden kost geld en we zullen de gemeente daarop moeten blijven wijzen en verwachten van haar op dat terrein een actievere financiële deelname. Het ligt in onze bedoeling gezamenlijk met de leden werkgroepen te creëren, meldt u aan, maak van uw interesse voor "Old Sillevold" een hobby, het hoeft niet veel tijd te kosten.

Wij denken daarbij aan een werkgroep "Beeld en Geluid", "Kunstnijverheid en Geschiedenis" "Bodemvondsten" als ook "Exposities".

Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om nogmaals onze oudheidkundige sociëteitsavonden onder uw aandacht te brengen, de eerste avond op 23 maart mag een succes

genoemd worden. Ons bestuurslid Bernard Dorrestijn heeft ons in informele sfeer een en ander verteld over kasteel de Lichtenberg als ook over de familie Borggreven. De tweede avond staat gepland voor 18 mei om 20.30 uur, wederom in zaal Lovink, u bent van harte welkom. Gerard Beekema laat dan bodemvondsten van kasteel Lichtenberg zien.

Speciaal wil ik onder uw aandacht brengen een toekomstige publikatie van Bernard Dorrestijn over zijn jeugd en oorlogsjaren in Silvolde. Een boek dat hij uitgeeft in samenwerking met de "Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch". Ik kan het u van harte aanbevelen en wij van "Old Sillevold" prijzen ons gelukkig u, als lid, dit boek tegen een gereduceerde intekenprijs aan te kunnen bieden. Een intekenformulier hebben wij toegevoegd.

Op Dinsdag 27 juni zullen wij een fietstocht door het buitengebied van Silvolde organiseren, aanvang 19.00 uur, schrijf het in uw agenda, het is de moeite waard. Tijdens deze tocht zal speciaal aandacht geschonken worden aan het verdwenen kasteel de Lichtenberg en de boerderij "Nelles" van de familie Steverink in de Kroezenhoek.

Eric Kunst
Voorzitter "Old Sillevold"

**Wilt u medewerker worden
van één van de werkgroepen
meldt u zich dan bij
het secretariaat**

De geschiedenis van de A.B.T.B. afdeling Silvolde.

door: H.J. Reusen.

Willen we goed begrijpen hoe het allemaal is begonnen, dan zullen wij ons vooraf even moeten verplaatsen in de tijdgeest van dat begin.

Er was een Provinciale Gelderse Boerenbond, die op 27 november 1896 in Arnhem is opgericht. Later werd er ook in Silvolde een Boerenbond opgericht.

In 1917 komt er in ons land een grote verandering op staatkundig gebied; in een grondwetsherziening komt er algemeen kiesrecht voor de tweede kamer, de provinciale Staten en de gemeenteraden en ook financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs. In datzelfde jaar wordt op uitdrukkelijke wens van de toenmalige Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. van de Wetering, op 23 augustus in Arnhem de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond opgericht.

Het doel van de nieuwe vereniging was, krachtens haar statuten: "...de godsdienstige, zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke belangen van de boeren en tuinders te behartigen om zodoende een degelijke en welvarende boeren- en tuindersbevolking te vormen op grondslag van de katholieke beginselen."

Op veel plaatsen in katholieke streken werden de toen al aanwezige Boerenbonden omgezet in afdelingen van de A.B.T.B.

Op 31 december 1918 telde de A.B.T.B. 137 afdelingen met in totaal 14.124 leden.

In Silvolde bleek dit niet mogelijk. Een deel van de katholieke boeren zagen samen met de andersdenkenden het nut ervan niet in, waardoor er geen omzetting plaatsvond van de Boerenbond in de A.B.T.B. Het gevolg was een tweestrijd onder de boeren.

Degenen die aan de oproep van de bisschop en de plaatselijke geestelijkheid gehoor gaven, richtten op 16 december 1917 de afdeling Silvolde op.

De eerste bestuursleden waren: C.J. Bongers (voorzitter) Th. Liebrand (secretaris) en Th. ten Have. Geestelijk adviseur was kapelaan Oerbekke.

Uit het ledenregister van 1 januari 1918 blijkt dat 15 leden hebben getekend; op 31 december waren er al 45 leden de werkliedenvereniging was collectief lid. De contributie bedroeg fl 3,50



Om de behartiging van de stoffelijke belangen te bevorderen, was de A.B.T.B. afdeling tevens een handelsorganisatie; na iedere vergadering was er gelegenheid om bestellingen te doen.

Op voorstel van de pastoor wordt er in 1919 een vaandel aangeschaft; kosten: fl 215,-. In 1920 komen we in de notulen de eerste uitgavenpost tegen voor huur gebouwen; voor een bedrag van fl 120,- is een gedeelte van de toenmalige beschuifabriek van Heiming gehuurd. Dit gebouw stond indertijd aan de Munstermanstraat waar nu Instrument is gevestigd. Omdat de Boerenleenbank van Silvolde niet was aangesloten bij de Katholieke Centrale in Eindhoven werd bij die in Gaanderen een overeenkomst afgesloten voor de financiering van de goederen. De omzet was in dat jaar gegroeid tot fl 40.000,-. In 1923 wordt voor fl 600,- een perceel grond (thans bekend onder Pr. Bernhardstraat 81) aangekocht bestemd voor de bouw van een pakhuis. Op de balans per 31 december staat het voor fl 4250,-. Met de molenaars wordt overeengekomen dat zij het graan zullen malen voor 30 cent per mud.

In 1929 wordt op een speciale vergadering besloten tot de oprichting van een Jonge Boerenbond. Het 12½ jarig jubileum krijgt in 1930 met een triduum een behoorlijk kerkelijk accent met aan het eind een gezellige feestvergadering.

Als blijvend aandenken aan de nieuwe Mauritiuskerk schenkt de A.B.T.B. in 1931 het beeld van de patroonheilige dat zich boven de hoofdingang bevindt. In twee jaar tijd zullen de kosten van fl 750,- worden betaald. Dit laat zich begrijpen als we bedenken dat in dat jaar de WINST fl 393,78 bedroeg bij een omzet van fl 35.600,-

Door de grote crisis in de landbouw volgen er moeilijke jaren ook in Silvolde.

In 1934 waren de verkopen gedaald tot fl 14.000,-. Het voortbestaan van de vereniging heeft zelfs even aan een zijden draadje gehangen. Er komt een geheel nieuw bestuur en geleidelijkaan groeit weer het vertrouwen dat zich weerspiegelt in de omzet.

In 1937 wordt voor fl 600,- een mengketel aangekocht: het pakhuis is niet langer alleen op zaterdag open maar nu ook op maandag en dinsdag. Een jaar later volgt er een uitbreiding van het gebouw met een kunstmestloods; kosten fl 900,-. De nieuwe kunstmeststrooier wordt voor 25 cent per dag verhuurd aan leden.

Op 11 september 1941 worden door de Duitse bezetter alle Katholieke verenigingen ontbonden. De bisschoppen protesteren via een schrijven dat in alle kerken wordt voorgelezen. Het gevolg is dat alle leden hun lidmaatschap opzeggen.

Op 7 oktober laat het hoofdbestuur van de A.B.T.B. in een schrijven weten dat alle handelsbedrijven van de Katholieke bonden worden overgedragen aan de Handelsmaatschappij "Het Zuiden" te Eindhoven. Deze maatschappij zal zo spoedig mogelijk de oprichting van een nieuwe Centrale Coöperatie en plaatselijke Coöperatieve Aan- en Verkoopverenigingen bevorderen. De gevolgen hiervan waren dat de A.B.T.B. als standsorganisatie ophield te bestaan terwijl de handelsafdelingen plaatselijk door konden gaan, voor zover in die dagen nog handel mogelijk was.

Op 18 december 1945 vindt de heroprichting plaats van de A.B.T.B. afdeling Silvolde; aanwezig 46 leden en veel jonge boeren. De contributie wordt vastgesteld op fl 6,-. Twee afgevaardigden nemen zitting in de Stichting van de Landbouw Gemeente Wisch. Er worden pogingen ondernomen om te komen tot de oprichting van een afdeling van de Boerinnenbond. Er wordt steun toegezegd aan de oprichting van een thuisfront voor onze militairen in Indië. Samen met de Gelderse Maatschappij voor de Landbouw worden er cursussen georganiseerd.

In 1947 is het ledental gegroeid naar 97. Ir. Lackamp komt in 1950 naar Silvolde om er te spreken

over krachtvoer; speciaal over mengvoeders voor varkens, samen met eigen graan en gestoomde aardappelen.

Het 40-jarig jubileum wordt in 1959 samen met een feest van de C.A.V.V. gevierd; de Boerinnenbond viert dan haar 124-jarig bestaan. Voorzitter Bongers krijgt bij die gelegenheid een Pauselijke onderscheiding. In 1963 wordt er meegewerkt aan de oprichting van de carnavalsvereniging "de Metworst".

Met de Oogstdankviering, die nu nog steeds in de kerk wordt gehouden, werd in 1985 begonnen.

Voor het eerst klinkt er een protest tegen de regering als die met plannen komt voor een algemene verplichting van een mestboekhouding.

Vanaf 1990 vindt er binnen de gemeente meer samenwerking plaats met andere landbouworganisaties; voorbeelden hiervan zijn: voorlichtingsavonden en protestacties.

In 1993 bestaat de A.B.T.B. afd. Silvolde 75 jaar. Op 10 oktober wordt op luisterrijke wijze dit jubileum gevierd. Bij die gelegenheid ontvangt secretaris/ penningmeester H. Reusen voor het vele werk in meer dan 40 jaar een Pauselijke onderscheiding en wordt hem namens het hoofdbestuur van de A.B.T.B. dé zilveren speld van verdienste opgespeld.

Het jaar 1994 was een jaar van intensieve samenwerking in de districts-commissie van de gemeente Wisch. De rioolaansluitingen op het platteland, milieuvergunningen en bodemonderzoek in verband met het opruimen van olietanks vragen veel overleg.

Ook fusiebesprekingen of federatievormingen vragen veel tijd. Er komen twee afgevaardigden voor de Land- en Tuinbouw Organisatie.

Op 1 januari 1998 wordt de A.B.T.B. als landelijke Organisatie opgeheven en is de fusie met de andere landbouworganisaties een feit.

Hier gaat zij verder onder de naam: L.T.O. Wisch.

In Silvolde blijft de "Stichting Oogstdankviering".

In ut letste buuksken van Old Sillevold wat wi'j van de herfst op de mat kregen vroegen jullie um kopij veur ut volgende nummer.

Ook las ik dat er recepten in stonden uut 1922. Ik bedacht mien dat ik nog een recept had liggen van mien moeder en ik vin da'j den mooi de volgende keer d'r in kunt zetten. Ik hep um overgeschreven met een humoristische ondertoon en in Sillevolds dialect

Sillevoldse Kennemelkse pot met spek en bonen

deur Vincent Tangelder

Ku'j èten van 1 april tut 31 meert:

Een moaltied veur noa een veurmeddag zwaar te hemme ge-
arbeid. (kachelholt hakken, dössen, spaajen of zo-wat)
en um doar noa een hôtjen op de divan te slaopen.

Dit moj ow bi'j huus halen:

Zurg veur een homp goed wit gepekkelt vetspek, ut mooiste spek kump van een pog dat met roggemeal is gevoerd. Nem van zo'n eigeste pog de speklappen met de zwoerd d'r nog an (zo dik sni'jen as owen doem) Een benneken dreugkôkende eapels; een greep sjiepels (bi'j ut sni'jen mot ow de ogen lopen as een pomp, dan hej de goeien); Een paar slieven kennemelk (den mot zo zoer wèzen dat ow ut witte van de ogen noar de rug drèèjt) Een paar handenvol weitebloem; Een paar kroppen slaat, ut liefs woar vul roepen in zit, (dan we'j zeker dat ze lekker bunt). Een penneke bruune bonen gedreugt op een wèjerige zolder, wel 2 dagen loaten weken.

Zo moj ut maken:

Striek de speklappen in met grovven mosterd, ut liefs een dag van teveuren, dan kan ut d'r goed in trekken; Kòök de bonen met vlot water en wat pekkel, tut ze goed gaar bunt. Sni'j ut vetspek in kleine brökskes, en broaj dizzen midden op den kachel uut in een penneke. De speklappen köj now ook broajen, moar denkteran da'j ze neet te schieluk broaj (ze mot sledderig blieven) schoef de pan betieds naar de kant en gebruik nooit gin magarine of ander slekkevet moar echte botter. Now kuj de eapels goan kôken en de slaat in den deurslag zetten.

Ut spekvet waj utgebroajen hep (een köpke spekvet moj

effen terughollen um drek de sjiepels in te braojen) met de weitebloem binden, niet te heit stôken want dan vebrent ow ut grei en zörg da'j egaal ruurt andes kriej kloeten. Dan geliek de kennemelk bi'j gieten en bliieven ruuren tut da'j een mooi pepken hep. De uitgebroajen brökskes spek d'r dan ook bi'j in doen. De borden könt op toafel en wat doar bi'j heurt. A'j de hele kraom gaar hep kuj de pannen op toafel zetten en ut volk neugen.

Zo moj ut èten:

De boajum van ow bord leg i'j dicht met eapels, fien stampen en een of twee flinke scheppen kennemelkse saus d'r oaver. Dit moj samen met een schep bonen en een handvol slaat deur mekaar drèjen. (de slaat geet now mooi glimmen) Hierbi'j mag i'j ietskes slateren. A'j zowiet bunt doeje der een loag gebroajen sjiepels oaverhen.

Zet ow met een kromme rug veur de taofel zodaj met de mond nog geen handbreed van het bord weg bunt (is geen gezig moar is veur ut slateren) en slabber 't ongeveer half op en kiek dan um ow hen of de anderen d'r nog bunt; As dat zo is nem i'j ow een speklap uut de pan, as hi'j nog te heit is kuj um effen an de ziet leggen. I'j kunt de speklappen gewoon met de vuuste èten umdat ze nogal schamperig bunt. Goa duer met de rest wa'j nog op ut bord hep. Ut heurt zich um te wachten met de 2e gang tutdat de anderen ook zowiet bunt. Kiek dan d'n trop eens rond of i'j d'r een kunt vinden den met ow nog metduut. Veur de lu'j die 2 keer oplèpelen mot d'r altied een extra speklap oaverblijieven as beloning. A'j de zwoerd niet èt mo'j die an den Fikkie geven.

A'j nog kunt, is een muntjen kolde stieven riestepap met broene basterdsuiker en kaneel een goeien afsluuting.

Zuuk ow de divan op en doet de gediens dichte. Dit kan effen anlopen.

De heemkundige vereniging "Old Sillevold"
dankt onderstaande bedrijven en organisaties
voor hun financiële ondersteuning.

INSTROMET

JAARTSVELD'S WEGENBOUWBEDRIJF

LOVINK TERBORG

RABOBANK GAANDEREN - SILVOLDE

HECOSYS COMPUTERS

AUTOBEDRIJF MAZDA TE KAAAT

WINKELHORST LEDERMODE

NOTARISKANTOOR MUIJSERS

BOUWBEDRIJF LANKVELD

SUPER DE BOER

AUTOMOBIELBEDRIJF TEN HAVE

HANS VAN DEN HURK'S WOONHUIS

